

Wees paraat om gelukkig te leven en gelukkig te sterven. Wees altijd trouw aan uw belofte, zelfs als je volwas-sen bent.

De spiritualiteit voor de mens is alles wat aan zijn geloof raakt, aan zijn waardensysteem, aan zijn emoties. Zijn spiritualiteit ontwikkelen brengt meer diepte in de relaties die we als individu kunnen aangaan: zichzelf leren kennen, het bestaan van anderen leren aanvaarden, de andere ontdekken, de relatie met de wereld ontdekken, met de verschillende geloofshoudingen, filosofisch of niet.



De beste manier om geluk en welzijn tot bij je naasten te brengen is met de dagelijkse goede daad.

We vinden *meer zijn* belangrijker dan *meer hebben*. Met deze keuze komen we op tegen de waarden van consumptie en winstbejag. Het impliceert ook dat we op elke leeftijd de mogelijkheden ontwikkelen tot het uitbouwen van relaties en participatie. Door een uitgesproken openheid, met respect voor verschillen, willen wij aan iedereen de mogelijkheid geven om zichzelf te zijn en zo aanvaard te worden.



Probeer de wereld een beetje beter achter te laten dan je ze gevonden hebt. En wanneer het uur van je dood is gekomen, zal je gelukkig sterven wetende dat je geen tijd verloren hebt en dat je je best hebt gedaan.

In het scouts- en gidsenleven steken heel wat elementen die zin geven. Denk maar aan de patrouillewerking, de belofte, de totemisatie, de raadsrots... Het zijn allemaal momenten waarop je even stilstaat. Als leidraad bij dit 'bezinnen' worden in de verschillende federaties andere motieven gebruikt, sommige zijn uitgesproken christelijk, andere pluralistisch.



Het is goed om goed te zijn, maar het is nog beter om goed te doen.

Scouting is maatschappelijk betrokken en zet zich in voor haar omgeving. Dienst is een handje toesteken, is zorgen voor anderen, voor de samenleving, is zich belangeloos inzetten. "Elke dag een goede daad", was vroeger de leuze. Een knoop in je das hielp je er aan denken. Er worden misschien minder dasknoppen gelegd, maar we blijven belangeloos inzet goed en nodig vinden.



# WAARDEN



## DE SCOUTSGROET



De scouts-groet is één van de meest gebruikte scoutssymbolen. Van Spitsbergen tot Sidney gebruiken scouts deze groet. De drie vingers wijzen op de drie punten van de scouts- en gidsenbelofte: zichzelf, de andere en God of de wereld. De pink onder de duim wijst op de dienstbaarheid van elke scout of gids: de sterke beschermt de zwakke. Vroeger staken mensen ook hun rechterhand op om te tonen dat ze geen wapen bij hadden. Wereldwijd schudden scouts elkaar de linkerhand (met de pink omlaag zodat je elkaars pinken en duimen inhaakt). De dapperste Ashanti in Afrika gaven elkaar ook een linkerhand, en je moest daarvoor redelijk koelbloedig zijn, want dan moest je je schild even neerleggen. Baden-Powell haalde de mosterd nog maar eens uit zijn Afrikaanse avontuur.

## WET EN BELOFTE



Door zijn belofte uit te spreken, gaat de jongere akkoord met de scoutsprincipes. Dit is een stap in het begrijpen van de waarden, om ermee vertrouwd te geraken, om ze te laten doorsijpelen in zijn leven en dit te laten uitstralen naar anderen. Eigenlijk is er sinds het begin van scouting, 100 jaar geleden niet veel veranderd aan de inhoud van de scouts-wet. Vergelijk maar eens de oude en de nieuwe wet hiernaast.

**BADEN-POWELL'S SCOUTSWET**

Op de eer van een Scout kan men vertrouwen;  
Een Scout is trouw;  
Het is de plicht van een Scout zich nuttig te maken en anderen te helpen;  
Een Scout is een vriend voor allen en een broeder voor alle andere Scouts;  
Een Scout is ridderlijk;  
Een Scout is een dierenvriend;  
Een Scout weet orders te gehoorzamen zonder tegenspreken;  
Een Scout glimlacht en fluit onder alle moeilijkheden;  
Een Scout is spaarzaam;  
Een Scout is rein in gedachten, woord en daad.

**WELPENWET (sinds 2000) SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN**

Ik zeg wat ik voel	Ik voel me één
Gruwel van vals gezwets	Met de wereld om me heen
Bereik eerlijk mijn doel	Hou niet van nep
Zonder dat ik iemand kwets	En deel alles wat ik heb
Ik respecteer alles wat leeft	Want niemand is alles
En de kracht die leven geeft	Niemand is niets
	Iedereen is altijd iets.

## ZINGEVINGSMOMENTEN



Er zijn zingevingsmomenten in alle groepen: bezinningsmomenten, aangrijpende ervaringen, even stilstaan bij een mooie tekst of een activiteit, een diepgaande discussie, meditatie, een dauwtrip, een avondwake aan het kampvuur... Naargelang de overtuiging van de leden in de groep, worden deze momenten soms religieuze vieringen. Tussen 1930 en 1965 organiseerden de katholieke scouts en gidsen ook pelgrimstochten.



**MIS OP KAMP** De kerkwet schrijft voor dat de eucharistie enkel in de heilige ruimte van de kerk kan worden gevierd. In 1925 doet Paus Pius XI voor de scouts hierop een toegeving en geeft de mogelijkheid om de mis te vieren op kamp en in de natuur. Deze toegeving zal hen de gelegenheid bieden om een liturgie uit te werken in overeenstemming met hun pedagogie en om de religieuze beleving te verankeren in het 'dagelijks leven' op kamp.

## 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

<b>1910</b> Oprichting van pluralistische scouts in België.	<b>1911</b> Oprichting van katholieke scouts in België.	<b>1915</b> Belgische katholieke scouts worden erkend door Pius X.	<b>1925</b> De Paus laat toe de mis te vieren op kamp.	<b>1933</b> Hitler komt aan de macht in Duitsland.	<b>1933</b> Baden-Powell en zijn vrouw worden ontvangen door Paus Pius X.	<b>1948</b> Universele Verklaring van de Rechten van de Mens legt vrijheid van denken, geweten en godsdienst vast.	<b>1959</b> Schoolpact beschermt filosofische overtuigingen.	<b>1962</b> Tweede Vaticaans concilie.	<b>1968</b> Martin Luther King wordt vermoord.	<b>1978</b> Johannes Paulus II wordt Paus.	<b>1999</b> Rascisme wordt strafbaar in België.	<b>2001</b> Aanslag op WTC torens in New York.
--	--	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---

Vraag een lid nu niet direct om de scouts-wet op te zeggen, ik zou het zelf amper weten. Op dat gebied is scouting toch minder strikt geworden. De motivatie is veranderd. Leden spreken vaak af met hun vrienden of ze naar de scouts zullen gaan of ze bekijken eerst het maandprogramma en beslissen dan.

**TINE (LEIDSTER)**