

DE LOOK

Scouts en gidsen tonen met hun uniform dat ze lid zijn van een grotere beweging en willen zo verwijzen naar de waarden van die beweging. Het geeft leden de mogelijkheid om het gemeenschappelijke te veruiterlijken. Het uniform had en heeft ook iets democratisch, iedereen wordt door het dragen van het uniform scout of gids. Het uniform had lang een militaire look. Het werd vroeger ook dikwijls gebruikt als paradekledij. Nu is het speekledij waarin ieder zich makkelijk kan bewegen.



LEIDING VS LEDEN

Scouting draait om kinderen en jongeren. En hoewel Baden-Powell zeer revolutionair was in het idee «ask it the boy/girl», heeft het nog vele jaren geduurd vooraleer kinderen en jongeren ook in de beweging de plek kregen die ze verdienen, namelijk de centrale rol. Binnen het strakke keurslijf van scouting stond discipline voorop. Er was een sterke hiërarchische relatie tussen leden en leiding, tussen leden onderling. Vandaag de dag staan participatie en inspraak voorop.



AVONTUUR

In het enthousiasme van een kind, in het veranderen van een puber zit de dynamiek verscholen van scouting zelf. Een kind gaat op ontdekking in zijn omgeving, het leert met vallen en opstaan, het is nieuwsgierig. Jongeren zoeken de uitdaging, willen proberen en experimenteren. Scouting is voor kinderen en jongeren een plaats waar ze kunnen opgroeien, waar ze geprikkeld worden, waar ze avonturen beleven.



VRIENDEN

Jongeren hebben vrienden nodig om met elkaar lief en leed te delen. Dat scouting dat warme nest kan bieden, dat in de patrolle vriendschappen voor het leven ontstaan, daar zit de drijvende kracht van de methodiek. Doorheen het spel, op tocht en op kamp amuseren jongeren zich. Scouting heeft een sterk concept en een uitgekien visie, maar zonder het plezier van vrienden onder een tentzeil stelt dat alles niet veel voor...

JONGEREN



TOEN WAREN ZE NOG JONG



MIEKE VOGELS Op school leer je rekenen, schrijven, tekenen. Maar omgaan met elkaar, verantwoordelijkheid en de leiding nemen zijn ongelooflijk belangrijke dingen die je alleen in een jeugdbeweging leert en die je later in je beroepsleven, en zeker in de politiek, heel goed kan gebruiken. Omdat de manier waarop je leert omgaan met groepen binnen de scouts geen autoritaire manier is. Je neemt samen verantwoordelijkheid vanuit de bedoeling: we moeten er allemaal beter van worden. Dat vind ik ongelooflijk belangrijk.



TOM LANOYE Ik knapte een beetje af op het halfmilitaire dat er nog altijd inzate: het gezeur over het uniform dat niet helemaal perfect zat of waar streepjes en badges niet goed op genaaid waren, of sommige symbolen zoals het hijsen van de vlag op kamp. Dat vond ik toch minder...



VINCENT VAN QUICKENBORNE Het belangrijkste aan scouting is voor mij het zich belangeloos inzetten. Jonge mensen die verantwoordelijkheid nemen zonder daar één frank aan te verdienen. En verantwoordelijkheid is een last op je schouders die je graag of niet graag draagt. Iemand die bij de scouts is geweest, is iemand die een sociaal hart heeft. Ik wil niet zeggen dat anderen dat niet kunnen hebben, maar een scout is iemand die ruimer denkt dan het eigenbelang.



JAN HOET Als je in de scouts gezeten hebt, krijg je een mededeelzaamheid mee. Je krijgt ook betrokkenheid mee, als een belangrijk gegeven tegenover andere mensen. Ook een collectief gevoel. Het probleem was wel dat de scouts te veel de nadruk legde op het collectieve en niet op het individuele.

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

1914
Kinderen jonger dan 14 jaar mogen niet langer werken en hebben schoolplicht.

1928
Uitvinding van de kauwgom.

1942
Uitvinding van het T-shirt.

1946
UNICEF wordt opgericht door de Verenigde Naties.

1958
Expo op de Heizel.
'50-'60
De tijd van de Baby Boom.

1969
Woodstock

1977
Elvis 'the King' sterft.

1983
Schoolplicht tot 18 jaar.

1990
België ondertekent de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind.

1992
Het bevolkingsaantal van België overschrijdt de 10 miljoen.

Baden-Powell heeft de scouts gesticht met kampen voor jongeren, een beetje zoals in het leger. En je werd gestraft als je iets fout deed. Nu valt dat gelukkig veel beter mee. De leiding treitert ons gewoon af en toe. Maar wij treiteren terug!

NIELS (WELP)