



Onze pedagogische methode vertrekt eerder vanuit de jongere zelf dan dat ze van buitenaf wordt opgelegd. Onze methode bestaat uit spelen en activiteiten die voor onze jongens voldoende aantrekking hebben en die hen een morele, psychische en fysieke opvoeding bijbrengen.



De oorlog heeft ons geleerd dat wanneer een natie haar wil wil opleggen aan anderen, een gewelddadige reactie altijd het gevolg is. De Jamboree (internationale scoutsbijeenkomst) heeft ons geleerd dat wanneer we geduld hebben met elkaar en openstaan voor dialoog met anderen, er vanzelf vriendschap en harmonie tussen ons ontstaan.



Maar de werkelijke weg naar het geluk is anderen het geluk brengen. Probeer de wereld een beetje beter achter te laten dan je hem aantroef en wanneer je laatste uur aanbreekt, kan je als een gelukkig mens sterven, wetend dat je geen tijd verspelde en dat je je best deed.

« Scouting heeft tot doel – vertrekkend vanuit de waarden uit de Belofte en de Wet – bij te dragen tot de opvoeding van jongeren teneinde mee te bouwen aan een wereld, bevoikt met gelukkige mensen, klaar om een constructieve rol in de samenleving te spelen. » World Organization of the Scout Movement.

« Onze missie is jongens en meisjes toe-laten hun potentieel als wereldburgers voluit te ontwikkelen en bewust te zijn van hun verantwoordelijkheden » World Association of Girl guides and Girl Scouts.

MISSIE



OPVOEDEN (ZONDER DAT HET OPVALT)

In 1907 vond het eerste scoutskamp plaats op Brownsea Island onder leiding van Robert Baden-Powell. Deze ervaring gebruikte hij om zijn handboek 'Scouting for Boys' te schrijven. Zijn pedagogische uitgangspunt was revolutionair: vertrekkend vanuit de noden en behoeften van de jongeren hen gevarieerde en aantrekkelijke activiteiten aanbieden, hen vertrouwen geven en laten samenleven in kleine groepjes en dit alles in de volle natuur. Het enthousiasme dat hiermee gepaard ging werkte aanstekelijk over de hele wereld. In 1911 kwam er een zusterbeweging voor meisjes want aanvankelijk was het enkel voor jongens bedoeld. Na het eerste kamp en het boek begonnen jongeren over de hele wereld met scouting. In 1910 reeds stak scouting het kanaal over. Het waren Engelsen, Parfitt en Singleton, die in België de eerste twee groepen oprichten, één in Brussel en één in Antwerpen. Een explosieve groei; in 1912 zijn er al meer dan 45!



BOUWEN AAN VREDE

Getekend door de grote slachtpartij van '14-'18 droomt Baden-Powell ervan om jongeren het begrip vrede bij te brengen en een wereldwijd netwerk van scoutsvrienden op te richten. Hij gunt zichzelf geen rust voor de wereld doorkruist is en ontmoetingen en uitwisselingen tussen scouts van verschillende landen gerealiseerd zijn. Het thema dat weerklinkt voor het eeuwfeest van Scouting (vrede), maakt duidelijk dat zijn boodschap nog steeds gehoord wordt. Tijdens de eerste wereldoorlog zetten de Belgische scouts zich in voor de bevolking bij reddingsopdrachten. Dit wordt door iedereen erg gewaardeerd. Uitgedoofd na de bezetting herneemt de beweging na afloop van het conflict haar activiteiten. Een Belgisch contingent neemt in 1920 deel aan een grote samenkomst in Londen (foto hier onder).



DE WERELD BEETJE BIJ BEETJE VERANDEREN

Diep geraakt door de onvoorziene opkomst van de tweede wereldoorlog, wijkt Baden-Powell uit naar Kenia. In een laatste boodschap aan scouts vraagt hij hen te werken aan een betere wereld. In 2005-2006 maakten alle Vlaamse jeugdbewegingen, samen met de Vlaamse Noord-Zuid en milieu-organisaties, werk van een wereld waar iedereen zijn draai in kan vinden. Onder het motto 'Verdraai de wereld' speelden we, voerden we actie, gingen we de straat op voor een wereld die rechtvaardig, solidair en eerlijk is. We lieten de maatschappij en beleidsmakers horen dat wij een wereld willen die langer mee gaat en dat 250 000 kinderen en jongeren er dat jaar alvast werk van maakten. Want de wereld, dat zijn wij!



BIJDRAGEN AAN DE ONTWIKKELING VAN JONGE, VERANTWOORDELIJKE BURGERS

Nu verschillende belangrijke mijlpalen in de geschiedenis samenvallen (de overgang naar een nieuw millennium, het honderdjarig bestaan van scouts en gidsen), zien de scouts- en gidsenbewegingen wereldwijd de noodzaak in om zich te heroriënteren en opnieuw de betrokkenheid te bevestigen bij een project dat draait om opvoeding in de brede zin, om de volwassenen van morgen. Onze moderne samenleving staat voor belangrijke uitdagingen: gewapende conflicten, energiecrisis, de ongelijke verdeling van goederen en rijkdommen, milieuproblemen... De uitdaging wordt om aan de onderhandelingstafel duurzame oplossingen te vinden voor de vele problemen. Misschien vinden ze wel de juiste mensen hiervoor in het gigantische reservoir van de 38 miljoen scouts en gidsen die de wereld in 2007 telt. Telkens opnieuw denken ze hun rol en hun aanwezigheid in de huidige samenleving. En het bleef niet alleen bij denken, de handen worden ook uit de mouwen gestoken. Eén van de vele voorbeelden: Scouts en Gidsen Vlaanderen, Gent april 2002, **groepsleidingscongres Klik! Kijk op de Wereld**. Tijdens dit congres stond de beweging stil bij de samenleving en de rol die scouts en gidsen daar kunnen spelen.



Baden-Powell, 1857-1941, een visionaire opvoeder die de jongere centraal stelt. Hoewel men hem vaak als de vader van de beweging voorstelt, zag hij zichzelf slechts als de peter. Hij zou het spontaan ontstaan van een fenomeen dat al onder de oppervlakte van de samenleving van die tijd broedde, enkel wat vergemakkelijkt hebben. De benamingen «scouts» en «gids» zijn in ieder geval van hem afkomstig, voortkomend uit zijn militaire ervaring, waarvan hij de positieve elementen had weerhouden en toegepast heeft bij de Engelse jeugd.

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

1905

Invoering van de rustdag op zondag in België

1914 – 1918
Eerste wereldoorlog

1940 – 1945
Tweede wereldoorlog

1948
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

1946
Oprichting van de Verenigde Naties

1961
Ontstaan van Amnesty International

1971
Ontstaan van Artsen Zonder Grenzen

1989
Val van de Berlijnse Muur

2003
Oorlog in Irak

De essentie van scouting is altijd dienstverlening en groepswerking geweest. Daardoor is scouting door zijn methode het ideale tegengif voor een sterk geïndividualiseerde maatschappij die op het randje van het egoïsme balanceert. Ik hoop in elk geval dat scouting dat blijft volhouden.

JEAN-LUC DEHAENE
(Oud-premier)