

# IK DOE MEE!

Scouting is groepswerk, voor en door jongeren. Dat betekent dat kinderen en jongeren het bij ons voor het zeggen hebben. Scouts en gidsen worden van bever/kapoen tot senior/jin sterk betrokken in de werking. Van "wat vond je fijn en minder fijn aan het bosspel?" over "hoe moet onze patrouillekookhoek op kamp eruit zien?" tot "waar en hoe gaan we op kamp tijdens ons senior/jin-jaar?": in scouting zijn er geen hapklare brokken maar wordt elke activiteit op maat en vraag van de groep gesneden.

Maar meedoen reikt natuurlijk verder dan de eigen groep. Zo vervult scouting een belangrijke rol in de samenleving: we komen op voor een duurzame en milieubewuste wereld.

Denk maar aan ecologische kampen, vredesactiviteiten of een assortiment milieubewuste producten in onze scoutsshops.

Ook participeren we vanuit onze eigen kijk op de jeugd in België aan tal van lokale en bovenlokale jeugdgraden en andere organen.

Kortom, scouting roept niet op vanuit een ivoren toren maar staat middenin en werkt actief mee aan een betere, meer democratische en rechtvaardige wereld voor alle kinderen en jongeren.

# GROEPSLEVEN



## IN TEAM

De werking in kleinere groepjes is het exclusieve handelsmerk van scouting geworden. Binnen die kleine groepjes (of het nu gaat om nesten, patrouilles of kwartieren) trachten we de teamgeest en de samenwerking te bevorderen. Taken en verantwoordelijkheden worden, telkens op maat van de leeftijd, opgenomen door de groepjes zodat de band tussen de leden nog sterker wordt. Samen leren we op die manier uitdagingen aangaan en onze grenzen verleggen. Op jonge leeftijd focussen we vooral op het meespelen in de groep, de introductie van nieuwelingen en beperkte verantwoordelijkheden. Naarmate de scout of gids ouder wordt, worden ook de verantwoordelijkheden groter: over zelf koken, samen projecten uitdenken en beslissingen nemen tot uiteindelijk de laatste stap: zelf een nieuwe groep jongeren begeleiden tot een sterk team. Scouting: groepswerk voor en door jongeren!



## GROOT GEWELD

Het nationale kader probeert de samenhangigheid binnen de aangesloten groepen te vergroten of men probeert in elk geval de groepen uit hun isolement te halen. Zo wordt elk nieuw scoutsjaar gelanceerd met een groepsbijeenkomst voor alle leiding. Alhoewel vroegere bijeenkomsten vaak nog bol stonden van grote parades en huldigingen, legt men nu de klemtoon op vorming, bedanking en amusement. Men wil vooral de leiding een weekend lang verwennen en ze zo bedanken voor hun engagement.



## RITUELEN

Het groepsgevoel wordt verder aangewakkerd door aan de groepjes een kleur of een dier toe te kennen. Op kamp slaapt men samen in een tent, onderhoudt men een eigen hoekje en is er ruimte voor overleg, hetzij tijdens een wolvenraad, hetzij tijdens een patrouilleraad. Na een jaar toont men zijn enthousiasme en engagement door de belofte af te leggen aan de leiding en aan de groep. Iets wat je altijd zal bijblijven tijdens en na je scoutscarrière, is het krijgen van je totemnaam en de ceremonie die hiermee gepaard gaat. Met het geven van een dierennaam, erkent de groep wat je bijdrage is en ben jij bereid om een stuk van je persoonlijkheid aan de groep te tonen.

